

Klaaskoekenverkoop

Dag lieve Welpen en ouders,

Net zoals elk jaar gaan we opnieuw de lekkerste klaaskoeken van Ingelmunster en omstreken verkopen. Zo zamelen we samen met de welpen geld in om op kamp te gaan. De klaaskoekenverkoop gaat door op **zaterdag 20 november**.

We vragen om al vooraf klaaskoeken te verkopen aan iedereen die je kent. Een pak klaaskoeken van **500g** kost **6 euro**. De welpen die er in slagen om op voorhand 15 pakken te verkopen, krijgen 20 euro korting op de kampprijs. Broers en zussen krijgen korting als ze samen 20 pakken klaaskoeken verkopen. Dit geldt ook als je een broer of zus hebt bij de welpen.

Gelieve tegen zaterdag **13 November** het geld van wat je verkocht hebt in een enveloppe met gepast geld mee te brengen naar de scouts.

Je kan je verkochte klaaskoeken dan **zaterdag 20 november** afhalen van 11u tot en met 16u30. Indien dit niet lukt voor u op dat moment, mag je altijd contact opnemen met Carlo (0468/10 43 26) of Robbe (0471/23 84 67).

De welpen worden die dag (20 november) om **11u00** in de scouts verwacht. Gelieve een rugzak en eventueel een kleine portefeuille mee te brengen. Breng ook een **lunch** mee om jullie hongerige maagjes te vullen over de middag.

Verkoop dus maar veel klaaskoeken aan je familie, vrienden, juf of meester en burens! Hoe meer we verkopen, hoe meer leuke dingen we op kamp kunnen doen! (En we willen graag de woudlopers verslaan dus we moeten belachelijk veel meer klaaskoeken verkopen dan hen 😊) De 3 welpen die de meeste klaaskoeken verkopen krijgen een verrassing op kamp.



Stevige scoutsknuffel,

Carlo, Robbe, Arnaud, Kian & Ward.

Je kan eventueel gebruik maken van deze tabel om jouw voorverkoop bij te houden.

Naam koper	Aantal zakjes	Aantal zakjes x 6 euro	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
Totaal			€